



Voor het oudjaar, maakt strik een verbluffende maaltijd klaar. Het recept moet normaal gezien blijven, maar voor 2050 mag hij het wel wijzigen. Voor het recept heb je lekkere rappe insecten nodig, poeder suiker, melk, melk, drie eieren, boter en lekkere, zelfs heerlijke chocolade nodig. Je mag zelf weten hoeveel gram of liter je erin doet. Om te beginnen pak je een paar insecten die je in een kom zet. Dan doe je het melk in de kom met de drie hele eieren. Daarna roer je goed en terwijl dat je roert laat je de boter bevrijen. Als je klaar bent met roeren en dat de boter bevoren is zet je de boter in een aparte kom waar je poeder suiker in doet en de chocolade er ook in. Je roert het en dan zet je het in de grote kom. Dan zet je de rest van de insecten in de melk en zet je het in de kom. Om te eindigen zet je de kom in de frigo en wacht je een uur. Als dat uur voorbij is, dan pak je een plateau en je brengt de kom eraan. Als het goed is valt het deep op het plateau en maar in de keuken is de taart klaar om te eten. Eet smakelijk!

Dat was het recept en A U B niet doorvertellen. Ik hoop dat het lekker smaakt!



1

## Hoe komde woestijn gaan bloem ?

Gezeten in de schaduw van een boom vertelt een oude man het volgende verhaal : " Vroeger was allen kaal . Deze velden en weiden hier waren vroeger een meindige woestijn , maar , op een dag was er jongen : hij heette Rupini . Samen met zijn familie was hij lid van een nomaden stam . Daarmee leidde hij een rustig leventje , hij trok rond met framelen en rustte bij een oasis . Maar op een dag , roepte het stamhoofd hem : " Rupini en is iets vreselijks gebeurd , deze nacht is de oasis uitgedroogt ; ik geef je de taak om water te gaan zoeken . Als je dat hebt gevonden , kom dan terug en tijd ons daar naartoe . " Rupini was zo trots dat hij eindelijk een taak had gekregen waar hij zich nuttig zou blijven , dat hij de dag zelf al weg trok . Het was een lange rit , en nog steeds geen water . Toen gebeurde het ergste dat je ooit kan hebben in de woestijn : een zandstorm . Rupini schrok zo , dat hij bijna van zijn framel viel . Hij was verblind door al het zand dat in zijn gezicht vloog . Hij moest dan maar gaan lopen . Hij steeg af maar struikelde over een steen en moest daardoor de twiggels



van de hameel los te maken. Een paar seconden was genoeg voor het panieknege gebeest om zich uit de bomen te maken... Rupini was te moe van de storm om te begrijpen dat zijn hameel weg was. Hij dacht aan wat er zou gebeuren, hoe hij uit de zandstorm zou kunnen geraken. En toen, als bij toverslag, was de storm gedaan. Maar Rupini merkte het niet meer, hij was bewusteloos... Toen hij wakker werd lag hij in een tent, naast hem zat een vrouw, ze lachte hem vriendelijk toe. De vrouw vertelde hem over hoe ze hem had gevonden en wat ze toen had gedaan. Ze bracht hem naar buiten en hij zag daar alle soorten planten meer dan hij ooit bij elkaar had gezien. Hij vroeg hoe zij dat had gedaan. Maar het enige wat ze zeggen kon was "Met liefde". Rupini begreep het niet. Later wist hij het wel : "de vrouw bedoelde: "Met liefde voor onze planeet kan je alles!" Een paar weken, bleef hij nog en hielp de vrouw met de planten. De weken waren vlieg voorbij en Rupini moest afscheid nemen. Toen hij weer bij zijn stam was aangekomen, vertelde hij aan iedereen zijn verhaal. Hij overtuigde iedereen om groen te laten ~~groen~~ groeien en vertelde hoe het moet. In heel de wereld gingen de planten groeien en toen werd de wereld groen! "



## De boerderijen in 2050

Onze reporter van het NPP journaal is een model boerderij van 2050 gaan bezoeken en is verbaasd teruggekomen van zijn bezoek.



De boerderijen van 2050 zijn heel verschillend dan de boerderijen waar we gewend aan zijn. De gewone grote herten bekken niet meer. De herten, hopen, varkens en paarden lopen vrij rond over de verwoeste weiden, geen enkele boer zorgt nog voor zijn land en akers. De boerderijen zijn geen traditionele stallen met houten, slecht opgesorpene deuren maar het zijn hele grote ijzeren constructies die me deinden richten. De boeren dragen geen half-versleten overslaat meer maar een witte blous met groene gestreliseerde handschoenen. Ik mocht mee in een van de "stallen" en raad eens waar ik daar zat: geslotenarme lange armen die moest een lopende banden en weer bewegen. Als ging zo snel dat ik moeite had met volgen. De lopende banden gingen dan in een ruimte die de "productie



"ruimte" werd genoemd, en later gingen de voorheen lege schaaltjes en als bij toeval weer uit gevuld met iets dat op vlees leek. De robotarmen waren al weer bezig met de volgende porties en langs de andere kant werden de schaaltjes op grote houten platen gezet door dezelfde meetalen armen. Er reden constant vrachtwagens op en af. Ik kan dit geen naam geven: de productie ligt hier nog hoger dan onze massa-productie; ik zou het een ultra-productie noemen. De vloer was wit en de sfeer die daar hing leek op ~~een~~ <sup>die van</sup> ziekenhuis; het rook er naar allerlei chemische middeltjes.

Later, in een interview met de boer hoorde ik te horen dat deze productie werd gemaakt met een stamcel die zich in de productie-ruimte ontsierde en er een heuse slach ontstond na ongeveer een minuut. Ik vroeg hem naar de dieren die hier rondliepen en naar de verwachteste velden maar hij begon alleen maar te lachen en zei:

"De dieren helpen de mens al meer dan vierduizend jaar gedienst. Diezelfde mens die bloedt omdat hij ~~mag~~ <sup>van</sup> zijn opgegeven gezicht op pensioen mag: de dieren helpen hun pensioen wel dik verdienst!" de boer zou ons ook nog willen tegen dat er heelviele met zijn vrije gekweld (ook met een stamcel) en stimuleert ons zelf te kopen: "en zitten geen graten in!..."



Kerst 2050

Vandaag is het Kerst avond "heuk". " denkt iedereen, maar ik vindt van niet. Ik ben namelijk chef-kok in een luxe hotel! Ik koop graag, moet graag zelfs, sommigen noemen dat passie, maar vandaag is dat vuur ~~in me verdwijnen~~, zoals het altijd gebeurt op kerstavond. Dan komen de rijken der rijken eten, en die zijn het moeilijkste: "Wat ziet er in deze macaron, zo wonderen ze niet in Parijs gevonden":

"En deze donohot, in ethiopië is het wel beter".

Sinds een paar decennia's is het vlees op aarde op aan ~~raken~~ ✓ dus kan ik dat bijna nooit koken, maar voor de rijken doen wij dat wel. Maar, mijn sous-chef heeft een leuke idee gebreng: Geen vlees, maar insecten, zoals de armen eten. Dus dat gaan wij koken, luxe maaltijden, ja, maar dan met insecten.

Eerst serven wij een champignonsoep met geroosterde kakerlaken ~~gemarineerd~~ met citroensap.

Daarna wat foie gras, maar in plaats van ~~renden~~ vlees, ~~lekkere~~ zijdevorzen.

Als tussen gerecht wat vliegen-worstjes en als



na gekocht een wachttaart van insecten mix.  
Wat wij hiermee willen bereiken is wel duidelijk: -  
iedereen is gelijk en het is niet heellijk dat  
een bepaalde elite nocht heeft op pleksterwyl  
de rest van de mensheid dat niet kan. Ze mogen  
het laast klein beetje vlees op aarde niet opnemen. Vechter  
zullen wij niet, maar we zullen ze wel overtuigen  
met ons eten dat insecten lekker zijn. En  
dit geeft mij het best gevoel een beetje terug.